

Mergus Activiteit-verslag : Schouwen-Duivenland 8-9 en 10 februari 2008.

Verslag Schouwen-Duivenland 8-9-10 februari 2008

Op het doorgezonden document stond duidelijk:

"VERTREK : Vrijdagavond 08/02/2008 om 19.00 u stipt aan de randparking Steenbrugge op het einde van de Baron Ruzettelaan te St.Michiels. Graag verzamelen om 18.45 u."

Toen Marijke en ik rond kwart voor zeven uit de auto stapten op de parking was bijna iedereen reeds aanwezig, uitgezonderd Frank natuurlijk, wat het nodige commentaar van Johan Debuck opleverde: "Jaaaa Johan, ik dàcht dat het volgende week was..."

18.59h: een Chrysler met achteraan donkere ruiten rijdt de parking op: Frank, Wim, Cathérine en Catrine. Enkel Antoine ontbrak nog. Uiteindelijk zijn we met een vertraging van 20 minuten vertrokken, nadat de vrouw van Steven nog gauw de vergeten "toespieze" voor haar geliefde echtgenoot had gebracht...

Dan met 5 auto's richting Nederland, eventjes sukkelen tot Maldegem, tot we elkaars nummerplaat en automerk kenden om toch maar achter de juiste auto aan te rijden, maar daarna ging het vlot. Bij onze aankomst aan het huisje te Kerkwerve, midden in de Prunjepolder, werden we al verwelkomd door de roep van een Ransuil en het geluid van een groot aantal watervogels dicht in de buurt. Binnen kwamen we er achter dat Romain zijn stapschoenen vergeten was. Gelukkig werd Wim Jans reddende engel en tot mijn verbazing (hoewel ik dat eigenlijk best had kunnen weten) werden vervolgens de flessen wijn bovengehaald en opengemaakt. Frank had een quiz voorbereid, die goed in de smaak viel, er werd nogal gezocht op de vogelgeluiden, maar vooral Frank zijn "vogelvriendinnen" leidden tot nogal wat speculaties en achtervolgden hem de rest van het weekend, alsook zijn halve manen tatouages.

De volgende ochtend bleek Wim opnieuw onmisbaar te zijn door zowel het koffieapparaat als de afwasmachine in gang te krijgen.

Rond half negen waren we de deur uit, klaar voor de eerste dag vogelspotten!

We begonnen aan Prunjepolder Noord, een uitgestrekte watervlakte met Kluut, Goudplevier, Tureluur, Zwarte Ruiter, Blauwe Reiger, Kleine Zilverreiger, Rotgans en Brandgans, Kievit, Smient, Brilduiker, Pijlstaart, Wintertaling, Fuut, Kuifeend en met de plaatselijke topwaarneming de Nonnetjes. Sperwer en Buizerd kregen we ook in de kijker. Dan met rijden en stoppen via Schelpweg met Bergeend, Dodaars en Witgat richting Brouwersdam waar Aalscholver, Roodkeelduiker, Eidereend, Steenloper, Paarse Strandloper, Kuifduiker, Bontbekplevier, Zilverplevier, Torenavalk, Rosse Grutto en vooral Grijs Zeehond, Zwarte Zee-eend en Ijseend aan het lijstje werden toegevoegd. Ter hoogte van de Duinplasjes van De Punt werd Topper gespot, Tafeleend, Krakeend, Ijsvogel en Geoorde Fuut. En dit alles onder een stralend blauwe hemel, met maar een klein zuchtje wind, temperaturen tussen 6°C en 10°C, ... Echt schitterend vogelweer! In Koudenhoek te Ouddorp



werd onze eerste Smelleken
gesignaleerd.

Na de boterhammen/boterkoeken en de soep in café "De Goede Reede" te Stellendam ging het dan richting **Haventje Zuiderdiep** waar er Dwergmeeuw werd waargenomen, **Scheelhoek** (dé plaats om roofvogels te zien) met Bruine Kiekendief, Buizerd, Slechtvalk, Torenvalk, Sperwer, onze tweede Smelleken en Grote Zilverreiger. Van het ene veld naar het andere, van het ene plasje naar het volgende grachtje, 5 Belgische auto's op een rij, starten, uitstappen, telescopen uithalen, kijken, instappen en weer verder rijden,... 'k Vraag mij af wat de Nederlanders daarvan hebben gedacht...

Onze laatste stop die dag: een smal weggetje bij de Slikken van Viaene waar die 5 wagens net op een rijtje pasten zonder het andere verkeer te hinderen...

Uitgenomen die grote bus met
Nederlanders dan...

Naast een volgend schorrengebiedje kregen we iets meer ruimte en kon de bus passeren. De zon was ondertussen flink gedaald en aan de westelijke horizon was de lucht geelrood geworden. Op de schorren zagen we Scholekster, Bonte Strandloper, Wulp, Rosse Grutto, Witgatje en Kanoet, Antoine merkte Oeverpieper en Graspieper op en er werden 2 Sperwers gespot. Dan kwam er een prachtig mannetje Blauwe Kiekendief aangevlogen, heen en weer over de schorren, schitterend om zien! De Kanoeten die tegen het water aanstonden leken onrustig en begonnen over de golven de scheren. Even later kwamen er nog meer soortgenoten aangevlogen, echte wolken over het water, in en uit elkaar, zwart-wit-zwart-wit, zoals golven die op het strand rollen en inderdaad het geluid makend dat deed denken aan dat van een helikopter. Indrukwekkend! Uiteindelijk was het zo donker geworden dat de ANWB niet meer gelezen zou kunnen worden zonder de hulp van een zaklamp en werd er aan het avondeten gedacht.





Dat laatste werd uitgebreid gehouden in restaurant "De Heerenkeet". Terwijl we wachtten op het avondeten kwam Luc er, na een uitgebreide ondervraging, achter dat Marijke en ik zussen zijn. Al toastend op de Blauwe Kiekendief, Zwarte Zee-eend en Kanoeten kwamen we aan het hoofdgerecht, via de Saromapapjes zijn we aan het dessert geraakt... Er werd besloten om thuis koffie te zetten. Cathérines porto werd aangebroken en Noël goochelde nog voor ons. Ik zat vlak naast hem, ik keek hem letterlijk op de vingers en ik kon zien hoe hij de kaarten aftaste, maar hoe hij 't uiteindelijk heeft klaargespeeld weet 'k niet! Catrine was assistente en heeft zich laten verrassen met een truc met toiletpapier, totdat Wim Jans, voor het einde van het spel, alles verklapte. Foei! Blijkbaar was iedereen toch wel moe na een volledige dag buiten en rond een uur of twaalf gingen de meesten naar bed.

De volgende ochtend stond er nog minder wind en was het weer even schitterend als de dag ervoor. Na ontbijt met koffie-à-la-Wim, inpakken en inladen van de koffers werd de tweede dag vogelen gestart!

Aan **Prunjepolder Zuid** zagen we Zwarte Ruiter, Tureluur, Bonte Strandloper, Kievit, Kanoet, Kleine Zilverreiger, Buizerd en Sperwer totdat Antoine vier Strandleeuweriken in het vizier kreeg die kwamen aanvliegen. Schitterende beestjes met een fel geel kopje, zwarte koptekening, bruin lijfje en zwarte pootjes, net een broekje dat ze droegen. Ze foerageerden op nog geen 10 meter afstand en konden dus zeer goed bekeken worden. Op het eind van de watervlakte stonden vijf Lepelaars waarvan vier met kleurringen, jammergenoeg te ver om afgelezen te kunnen worden.

Op de planning stond verder nog Neeltje Jans, omdat daar twee Kuifaalscholvers designaleerd waren en daar geraken we uiteindelijk ook via de **Plompe toren** met Zwartkopmeeuw, Smient, Brandgans, Vink, Heggemus, Watersnip, Rietgors, twee Reeën en groepsfoto (getrokken door één van Frank zijn plaatselijke vogelvriendinnen). De Kuifaalscholver hebben we gezien, even voor **Neeltje Jans**, waar hij poseerde op iets boei-achtigs.



Voordat we naar "De Kroon" te Wissenkerke reden, een wat donker en rokerig cafeetje, slaagde Frank er in om verloren te rijden. Misschien omdat er op dat moment twee jongedames bij hem in de auto zaten... Niettegenstaande we via een binnenweggetje tot aan Neeltje Jans zijn geraakt, konden we er toch niet op. Er zat niets anders op dan dezelfde weg terug te nemen waar we de anderen terugvonden.

Na de soep met chocomelk ging het weer verder, gelijkaardige waarnemingen als in de voormiddag, via **'s Gravenshoek** tot we bij **Wanteskuub** aankwamen en het weer bijna zomers aandeed. Aan de ene kant van de dijk zagen we de gewone watervogels zoals Slobeend, Smient, Wulp, Ijsvogel, Rotgans, Grauwe Gans en Ooievaar, aan de andere kant van de dijk merkte Romain plots een Bruinvis op. Het was even verwarrend om uit te leggen waar hij zich precies bevond, vooral met dat donkere en lichtere, al of niet gerimpelde water, maar uiteindelijk kreeg iedereen hem in het vizier. Na een tijdje dook er dichterbij de kust een tweede Bruinvis op, zelfs simultaan duikend en boven komend met de Bruinvis verder weg! En Patrick is er in geslaagd om ze op foto te zetten! De rest van de middag was het weer rijden, stoppen met de vraag waarom Johan op zijn rempedaal had geduwd, dan een veld of akker afspeuren op zoek naar ganzen of roofvogels, uitstappen en telescoop uithalen, zoeken naar leuke soorten en dan weer verder, via de **Slikken van Kats, Zandkreek, Zandkreekdam** en **Wilhelminadorp**. Rond een uur of half zes was het welletjes en met de laatste Bruine Kiekendief van de **Middelplaten** nog in het vizier vertrokken we opnieuw, nu richting België, waar iedereen van een schitterend vogelweekend behouden is aangekomen !



Liesbeth Verlinden

