

*“Nu zaterdag 03 september a.s. gaan we voor een ganse dag o.l.v. Johan Debuck naar Nummer 1, Hoofdplaat, De Braakman en omgeving. Ze voorspellen mooi weer – 't zou wel eens een absolute topdag kunnen worden. Afspraak 8.30 uur aan de Havenrandparking of 9 uur aan de grensovergang Sint Anna Ter Muiden. Carpooling: 0.05€/km. Picknick niet vergeten.”*

Zo klonk de uitnodiging van onze enthousiaste voorzitter Frank aan ons adres. En inderdaad, Frank mag solliciteren voor de functie van “weerman” want het was schitterend weer.

Stipt om 8.30 uur vertrokken we van de havenrandparking richting grensovergang waarbij Wim Jans ons uitgeleide deed. Machteld en Frank lieten zich om verschillende redenen verontschuldigen. Aan de grensoverweg werden nog wat wijzigingen aan de wagenverdeling doorgevoerd zodat we uiteindelijk met een 13 tal enthousiaste vogelaars konden vertrekken richting Sophiapolder.

Op de grensovergang hadden we ondertussen ook geleerd hoe in 1648 de grens een heuse knik kreeg waarbij de Nederlanders ons definitief Sint Anna ter Muiden afgesnoept hebben. De kaart werd erbij gehaald en inderdaad het klopt !

Daar aangekomen scanden we op de gekende plaatsen deskundig de diverse plassen af. De eerste stop leverde ons de volgende waarnemingen op: Nijlgans, brandgans, wilde eend, grauwe gans, Wulp, dodaars, geoorde fuut (8), kempiaan, kuifeend, slobbeend, bontbekplevier (9), bruine kiekendief (1 juveniel), kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, oeverloper (3), watersnip, goudplevier, grote Canadese gans, tafeleend, gele kwikstaart, krakeend, bosruiter (3), blauwe reiger, putter, pimpelmees, houtduif, wintertaling, meerkoet, aalscholver, zwarte kraai, spreeuw, winterkoning, knobbelzwaan, torenvalk (3), witgatje (1), en kluut (1).



Foto Marc Nollet

Éénmaal werd het letterlijk en figuurlijk spannend toen een landbouwvoertuig ons diende te passeren en de landbouwer ons enige beginselen van de Nederlandse wegcode bijbracht...

Onze harten sloegen sneller toen door onze gids Johan een vondst van Filip werd gedetermineerd als een vrouwtje nonnetje. Zo vroeg op het jaar is dit een unieke waarneming. Verder na te gaan op waarnemingen.nl of dit één van de vroegste waarnemingen ooit betreft. De vogelgids werd erbij gehaald en de broedgebieden en trekroutes van het nonnetje werden toegelicht.



Foto Eric Van Colenberghe

Op de Sophiapolder oost deden we een tweede super waarneming, een visarend werd namelijk opgemerkt door Marc, eerst wat verder af, maar daarna besloot die om zich es mooi te laten showen. Hij passeerde werkelijk voor onze neus en liet zich prachtig bewonderen. Johan deed haarfijn uit de doeken op welke details we dienden te letten. De meegereisde fotografen konden prachtige kiekjes schieten... Een beetje later werden nog enkele kleinere steltlopers ontdekt door Valérie waaronder krombekstrandloper (2), kleine strandloper (1) en een bonte strandloper. Verder vlogen nog een tiental boerenzwaluwen voorbij richting het zuiden.



foto Eric Van Colenberghe

Vervolgens trokken we naar de Blikken. Onderweg spotten we nog een tweetal zwarte ruiters en smienten. Aan de Blikken zat een prachtig groepje van een 50-tal ringmussen die heel bedrijvig waren met zaden te eten en ons deed mijmeren dat dit mooie vogeltje in onze contreien zeer zeldzaam geworden is.



Foto Marc Nollet

Vanuit de kijkhut ontdekten we nog een vijftal grutto's. Vervolgens trokken we naar de Baarzandsche Kreek waar we naast twee koppels Indische gans en een lepelaar een nieuwe topwaarneming te verwerken kregen: een Temmincks strandloper.



Foto's Marc Nollet

De tijd ging snel en zo werd het stilaan tijd om de inwendige mens te versterken. We trokken naar Hoofdplaat naar het zonnige terras van café restaurant de Vriendschap om onze picknick te verorberen, uiteraard begeleid van een fris pintje (voor de meesten althans).

We waanden ons op een bepaald moment op een nieuwe trektelpost toen boven ons terras roofvogeltrek aan de gang was met wel 8 buizerden, twee boomvalken, een slechtvalk en twee bruine kiekendieven gedetermineerd werden. Ook boeren- en huiszwaluwen waren serieus op trek. Het afrekenen verliep wat stroever dan gewoonlijk maar we konden uiteindelijk toch vertrekken richting Voorland Nummer Eén waar we een mooie wandeling maakten.



Van heel dichtbij konden we een juveniele Kanoet spotten! Een prachtige waarneming. Diverse rosse grutto's, sommigen nog in zomerkleed, sommigen reeds evoluerend naar winterkleed passeerden onze lens. Overige waarnemingen waren: goudplevier, groenpootruiter, steenloper, tureluur, kleine zilverreiger (2), grote mantelmeeuw en visdief (3). Op de verderop gelegen zandplaten lagen 22 gewone zeehonden te zonnen.

Foto's Chris Melis

Daarna reden we verder langs de Westerschelde waar we nog diverse stops aan de Paulinaschor en -polder maakten. Ons lijstje waarnemingen van de dag werd aangevuld met een late oeverzwaluw, holenduif, patrijs, tjiftjaf en roodborsttapuit.

Uiteindelijk gidste Eric ons naar een nieuw stuk natuurgebied in de Braakman waar we een bezoekje brachten aan een paar plasjes, dit echter “op eigen risico”. We lieten ons niet afschrikken door een kudde koeien met een heuse stier. Brabantse trekpaarden kwamen ons vriendelijk begroeten. Bart deed ons het verhaal van de Koe uit Veurne uit de doeken :-).

Een mooi vrouwtje tapuit liet zich gewillig benaderen door Chris die het prachtig vogeltje op de gevoelige plaat wist te zetten.

Andere nieuwe waarnemingen waren: groene specht en veldleeuwerik. Op de valreep ontdekten we nog een mooi groepje van vijf kleine strandlopers.

In de lucht speelde zich ondertussen opnieuw een heuse “airshow” af. Buizerden, kiekendieven en valken waren niet op één hand te tellen. De roofvogels waren duidelijk op trek.



Foto Chris Melis

Een blik op onze horloges leerde dat het ondertussen 17.30 uur geworden was. Overdag was de temperatuur opgelopen tot boven de 30°C. Het was een warme dag, met een toffe sfeer, ontspannen babbels en een indrukwekkende lijst van vogelwaarnemingen. De woorden van Frank waren inderdaad profetisch, het werd een heuse topdag – op alle vlak. Dank aan onze gids Johan en alle anderen. Dit smaakt duidelijk naar meer.

De deelnemers waren : Johan van Heulebrouck, Johan Debuck, Valérie Goethals, Filip De Coster, Romain Deloof, Chris Melis, Eric van Colenberghe, Bart Martens, Eric Jacobs, Noël Vervaecke, Johan Beyne, Marc Nollet en Geert De Wispelaere

Verslag en foto's : Johan Van Heulebrouck, Valérie Goethals, Marc Nollet en Chris Melis.