

**DAG 1 : OPERATIE KRAANVOGEL : een trekvoegelexpeditie**

19 vogelvrienden stonden zaterdagmorgen 31 oktober 2015 vertrekkensklaar op de randparking van Steenbrugge voor wat een fantastische trip naar de Lac du Der zou worden onder de -zoals altijd- deskundige leiding van (“er is daar een beetje voorbereiding aan”) Johan.

Na een speedy rit in de auto’s van Jef, Marc, Geert, Eric en Johan arriveerden we in de camping “le clos du vieux moulin” ([www.leclosduvieuxmoulin.fr](http://www.leclosduvieuxmoulin.fr)) Tijdens de rit waren er al enkele kraanvogels gezien en Hans spotte zelfs een smelleken onderweg. Sommige auto’s lieten op zich wachten en wendden een platte band voor, een smoes waar de anderen niet intrapten : de snoodaards hadden zich afgesplitst in een geheime missie om zo al roodhalsfuut en krooneend te kunnen bijschrijven op hun vogellijst : zou dit wel allemaal goedkomen?

Op de “Étangs d’Outines” stalen de beverratten de show, samen met enkele zilverreigers, wilde eenden en slobenden. In het struikgewas wipten vele goudhaantjes op en neer, ook in de omgeving van de Lac du Der was er net zoals aan onze kust, een invasie van deze soort. We spijkerden onze kennis bij over het verschil met vuurgoudhaantjes (niet de oranje streep op de kop, maar wel de brede witte wenkbrauwstreep kenmerkt het vuurgoudhaantje) maar we konden geen enkel vuurgoudhaantje opmerken.

Eerder hadden we aan de Lac du Der al een eenzame grote zaagbek en veel Kieviten en ganzen gezien. Tegen zonsondergang landden er duizenden families kraanvogel en konden we het verschil bestuderen tussen juveniele en adulte exemplaren (mét zwart-witte koptekening en rode kopvlek).



*Foto : Ruben Saey*

We zakten af naar de Pot Morot, waar we getraakteerd werden op mossels met frieten en de uitbater in fonetisch Nederlands een boodschap voorlas van Karina’s vrienden : een sympathieke attentie.

’s Avonds wandelden we terug naar de stacaravans onder een schitterende sterrenhemel.

**DAG 2 : NATIONAL GEOGRAFIC AAN DE LAC DU DER**

Vroege vogels die kraanvogels : om 06.00 ’s ochtends stonden we al klaar om de meer dan 60.000 kraanvogels te spotten, ook een 50-tal grote zilverreigers tekenden zich sierlijk af tegen de spiegel van het meer.

Aan het kerkje van Champaubert trok een massa aalscholvers onze aandacht. In ware national geografic stijl zwommen honderden aalscholvers in groep de ene en dan weer de ander kant op om hun prooiën op te jagen naar ondieper helderder water, waar de vissen zich makkelijker lieten vangen.

Er kwam een groenpootruiter in het vizier. Ook pijlstaarten, krakeenden, wintertalingen en smienten zwommen rond en tussen de stenen aan de rand van het meer hopten kwikstaarten en zwarte roodstaarten.

Het mooie weer leverde nog verbazend veel vlinders op : koolwitje, oranje luzerne vlinder, distelvlinder, kleine vuurvlinder, atalanta en argusvlinder fladderden in de zon.

De watertoren leverde terug goudhaantje op, Johan zag ook een appelvink voorbijflitsen en Jef, immer op zoek naar paddenstoelen, jaagde een houtsnip op.

We aten de boterhammetjes op aan het meer in de buurt van Larzicourt, waar we het verschil in de roep tussen “niezende” glanskop (“pieTSJEH”) en de eerder geziene matkop (“titipèhpèh”) konden horen. Hoog in de bomen zat er middelste bonte specht. Een wandeling aan de rand van het meer bood de verrassing van de dag : door de telescoop van Stefaan zagen we een werkelijk prachtige parelduiker met de onmiskenbare witte dijvlek. Zowel in de lucht met boomkruiper en –klever en vleermuizen als op de grond (witte en zwarte kluifzwam, plooirokje) waren er mooie soorten te ontdekken.

Dichtbij Matignicourt tekenden ijsvogels en een zwarte specht present. De maretakken in de bomen toonden aan waarom de grote lijster, zijn Engelse naam “mistletoe trush” niet gestolen heeft. Ook de “Ferme aux Grues” met een wijds uitzicht op het landschap, bood ons nog een taalweetje : een door 2 vinken geflankeerde keep, werd door collega-spotters in het Duits vertaald als “Bergfink”, ook onze voorzitter had hier kunnen bijleren...

's Avonds waren we nog maar eens bij de les : Jef gaf ons een introductie in de paddenstoelen met zijn vondsten van de voorbije dagen uitgesteld op tafel, waaronder een voortreffelijk exemplaar roze zalmplaat.



*Foto : Hans Saey*

### **DAG 3 : TOYBOY en PRENTE BLAUWE KIEKENDIEF OP ÉÉN DAG**

Op een menselijk uur stonden we klaar voor verkenning van de “Étang de la Horre” en de meren in de buurt van de “Lac d’orient”, gelegen ten zuiden van de Lac du Der.

De wandeling rond de “Étang de la Horre” leverde zoals beloofd op de kaart van Pierre, een aantal ijsvogeltjes op. Ook waren er watervogels en steltlopers te zien: kleine en grote zilverreiger, kemphaan, watersnip, witgat, blauwe reiger, fuut, wintertaling en een roepende waterral, naast tal van eendensoorten : kuif-, tafel-, wilde en slobeend, 2 pijlstaarten en ook nog 35 kleine zwanen. Een rietgors verschool zich in het riet. Na een buizerd toonde zich ook een mooi mannetje blauwe kiekendief zwevend boven de bomenrij aan de rand van het meer. We hielden onze blik eveneens op de grond gericht om onder meer de paarse ridderzwam, reuzeknotszwam en de oogverblindend mooie kroontjesknotszwam niet te vertrappelen.

In het zonnetje nabij het kerkje van Lentilles genoten we van het middageten. Enkelen deden een dutje en anderen bezochten het 16<sup>de</sup> -eeuwse kerkje van “Sint-Jacques et Sint-Philippe” met de kenmerkende houten pannen (één van de vele pittoreske kerkjes op de route van “les églises à pans de bois”). In de omgeving van Brennes le Château snoeven we de zuurkoollucht op en deden we in de choucrouterie Larique onze voorraad met of zonder champagne in, vooraleer af te zakken naar de meren.

Vanuit de kijkhut aan de Lac Amance waren hoogvliegende kraanvogels te zien, op het water dobberden met krooneenden, smienten, knobbelzwanen, dodaars en wintertaling. Andere hoogvliegers waren een jonge lepelaar en opnieuw een prachtexemplaar blauwe kiekendief, ditmaal een vrouwtje.

Op de dijk aan de Lac du Temple ontdekten we met de telescoop een groep edelherten badend in een gouden zonlicht en opnieuw de onvermijdelijke kraanvogels, naast zwarte ruiters, wulp, lepelaar en grote zilverreigers.

We waren nog net op tijd aan de observatoire van de Lac d’Orient om de kraanvogels, dit keer van zeer dicht bij, te bewonderen.

Tijdens de avondlijke rit terug in het donker hadden enkelen nog een close encounter met een kerkuil die naast hun auto opvloog. Met de plaatselijke specialiteit “gésiers” (kippenmaagjes) konden we aan tafel nagenieten van de vele moppen getapt door Ruben en Johan en bediscussieerden we het verschil tussen “mannetjes met baard” en “baardmannetjes” en wie van de twee er op de waarnemingsite zou verschijnen.

We namen onder begeleiding van de romantische sterrenhemel afscheid van opnieuw een mooie dag.



*Foto Pierre Tavernier*



## DAG 4 : CHANCE DAT WE NAAR JEF GELUISTERD HEBBEN



*Foto : Kristof Hurtekant*

Bij het krieken van de ochtend, reden we op het aanraden van Jef, naar een rustigere plek op de dijk in de buurt van Giffaumont. Met het kenmerkende geluid van de ontwakende kraanvogels op de achtergrond, werd het andermaal een adembenemend spektakel: de vluchten van vertrekkende aalscholvers, zilverreigers en kraanvogels tekenden zich af boven het meer in de kleuren van de opkomende zon. Het deed ons naar foto toestellen en telescopen grijpen: Kristof ging zelfs plat op de buik. Het loonde de moeite.

Na dit hoogtepunt gingen we nog voor het toemaatje : op de plasjes nabij Matignicourt spotten we een brilduiker en 55 krooneenden. We zagen een slechtvalk en een rode wouw in de verte nabij Larzicourt, waar er grauwe gorzen en geelgorzen verstoppertje speelden op het veld en in het struikgewas. Nabij de dijk namen we afscheid van de Lac du Der met bonte strandloper , een bruine kiekendief en hoorde Valérie een goudvink, wat de teller op 103 soorten bracht.

Na een bedankje aan de chauffeurs en aan Johan, zat het er alweer op: een uitstekend georganiseerd weekend met het perfecte weer in een opperbeste sfeer. We weten het al : “ er is daar een beetje voorbereiding aan...”



*Foto : Kristof Hurtekant*

Uw verslaggeefster

Kathleen COEN  
*coenkathleen@skynet.be*

Dank aan de fotografen

### **LAC DU DER 2015 : VOGELLIJST**

- 1.knobbelzwaan
- 2.kleine zwaan
- 3.grauwe gans
- 4.casarca
- 5.nijlgans
- 6.wilde eend
- 7.krakeend
- 8.pijlstaart
- 9.slobeend
- 10.smient
- 11.wintertaling
- 12.tafeleend
- 13.krooneend
- 14.kuifeend
- 15.grote zaagbek
- 16.patrijs
- 17.fazant
- 18.parelduiker
- 19.dodaars
- 20.fuut
- 21.roodhalsfuut
- 22.aalscholver
- 23.kleine zilverreiger
- 24.grote zilverreiger
- 25.blauwe reiger
- 26.lepelaar
- 27.blauwe kiekendief
- 28.buizerd
- 29.sperwer
- 30.torenavalk
- 31.smelleken
- 32.waterral
- 33.waterhoen
- 34.meerkoet
- 35.kraanvogel
- 36.kievit
- 37.goudplevier
- 38.witgat
- 39.zwarte ruiter
- 40.groenpootruiter

41.wulp  
42.houtsnip  
43.watersnip  
44.kemphaan  
45.kokmeeuw  
46.zwartkopmeeuw  
47.geelpootmeeuw  
48.houtduif  
49.holenduif  
50.turkse tortel  
51.kerkuil  
52.ijsvogel  
53.zwarte specht  
54.groene specht  
55.grote bonte specht  
56.middelste bonte specht  
57.veldleeuwerik  
58.waterpieper  
59.graspieper  
60.witte kwikstaart  
61.grote gele kwikstaart  
62.roodborst  
63.zwarte roodstaart  
64.roodborsttapuit  
65.koperwiek  
66.grote lijster  
67.kramsvogel  
68.merel  
69.cetti's zanger  
70.tsjiftsjaf  
71.goudhaan  
72.winterkoninkje  
73.koolmees  
74.pimpelmees  
75.glanskop  
76.matkop  
77.staartmees  
78.boomklever  
79.boomkruiper  
80.gaai  
81.ekster  
82.kauw  
83.roek  
84.zwarte kraai  
85.spreeuw  
86.ringmus  
87.huismus  
88.vink  
89.keep  
90.putter  
91.groenling

- 92.sijs
- 93.appelvink
- 94.rietgors
- 95.geelgors
- 96.brilduiker
- 97.slechtvalk
- 98.heggenmus
- 99.grauwe gors
- 100.rode wouw
- 101.bonte strandloper
- 102.buine kiekendief
- 103.goudvink